

De Woudkapel

zondag 16 juni 2024



thema *Verwondering over het mysterie*

-oOo-

voorganger: Martijn Rozing
organist: Jan Siemons

- muziek: over NLB 283 - *In de veelheid van geluiden*
- welkom en mededelingen - - ontsteken van het licht
- lezing: Job 38 : 1 - 4 en 40 : 25 - 32
- zingen: NLB 283 - *In de veelheid van geluiden* - staande

The image shows a musical score for a hymn. It consists of four staves of music in a single system. The first staff is the vocal line, starting with a treble clef, a key signature of one flat (B-flat), and a time signature of 3/2. The lyrics are written below the notes. The second and third staves are accompaniment lines, also in B-flat major and 3/2 time. The fourth staff is a continuation of the accompaniment, ending with a double bar line. The lyrics are: "In de veelheid van ge - lui - den in het stor - men van de tijd, zoe - ken wij het zach - te sui - zen van het woord, dat ons ver - blijdt."

En van overal gekomen, / drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen, / richten wij ons naar de zon.

Want wij mensen op de aarde / raken van het duister moe.
Als uw hart ons niet bewaarde / sliepen wij ten dode toe.

Laat uw dauw van vrede dalen / in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen / van uw goedertierenheid.

Die ons naam voor naam wil noemen, / al uw liefde ons besteedt,
zingend zullen wij U roemen / en dit huis zingt met ons mee.

t: Sytze de Vries - m: Broedergemeente 1740

- hierna gaan we zitten
- welkom en inleiding
- filmfragment 1 - *Patrick and the Whale* - 2022
 - reflectie - korte overdenking over *Verwondering*
- muziek: *Glorious Splendor* - Nick Cave - *Psalms* - 2022 - zie pagina 5

- stilte
- filmfragment 2 - *Patrick and the Whale* - 2022
 - reflectie
 - korte overdenking over *De tragedie van ons mens zijn*
- muziek: *How long have I waited?* - Nick Cave - *Psalms* - 2022 - zie pag 6
- stilte
- zingen: NLB 850 - *Geen taal bij machte U te meten*

Geen taal bij mach-te U te me-ten,
geen woord toe-rei-kend om het licht
te schat-ten van uw eeu-wig we-zen.
Wie zijn wij voor uw aan-ge-zicht?

Wie was erbij toen Gij de zeeën, / de chaos tot bedaren riep?
Waar waren wij toen Gij het leven, / de nijlpaard en de pijlstaart schiep?
Wie zijn wij dat wij zouden weten / de oorsprong van wat leven is,
de tijd door U ons toegemeten, / de toekomst, uw geheimenis?
Hoe zouden wij U kunnen peilen? / Ons meetsnoer is zo klein en broos.
Verborgen blijven uw geheimen, / uw schepping maakt ons sprakeloos.

t: René van Loenen - m: Willem Vogel

- overdenking - *De draden samennemen*
- stilte
- muziek: vrije improvisatie

- uitleiding
 - korte overdenking - *Weer landen*
 - gedicht *Onthulling* - Ann Lewin - zie pagina 7
 - stilte
- zingen: NLB 216 - *Dit is een morgen als ooit de eerste* - staande

Dit is een mor - gen als ooit de eer - ste,
zin-gen-de vo - gels ge-ven hem door.—
Dank voor het zin - gen, dank voor de mor - gen,
bei-de ont-sprin - gen nieuw aan het woord.

Dauw op de aarde, zonlicht van boven, / vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen, / al wie hier wandelt, ziet: het is goed.
Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, / licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, / dank opgetogen Gods nieuwe dag.

t: Eleanor Farjeon, vertaling Andries Govaart - m: Keltische volksmelodie

- uitzending
- muziek: Georg Friedrich Händel (1685-1769) - *Adagio* uit Suite II

-oOo-

- bij de uitgang inzameling voor de Woudkapel
- u bent van harte uitgenodigd voor koffie of thee

Teksten:

Glorious Splendor

*Splendor, Lord, oh glorious splendor
The world explodes amazing at your hand
Oh glory, Lord, oh splendoring wonder
March together across this loud and fiery land.*

*Wonder, Lord, oh glorious fascination
A gas canister spins hissing through the street
Praise you with wondrous adoration
In love and blessed glory, oh defeat*

Vertaling:

Glorieuze pracht

*Pracht, Heer, o glorieuze pracht
De wereld explodeert geweldig door jouw hand
O glorie, Heer, o schitterend wonder
Marcheer samen door dit luide en vurige land*

*Verwondering, Heer, o glorieuze fascinatie
Een gasfles draait sissend door de straat
Loof u met wonderbaarlijke aanbidding
In liefde en gezegende glorie, o nederlaag*



How long have I waited?

*How long have I waited for your word, forever yearning
As the days break like waves upon the shore
How long have I waited for your touch, forever burning
Lord, I cannot wait a single moment more.*

*For the stag stands triumphant on the hill
His antlers rake lightning across the sphere
One bright day I will come and I will kneel
Within your boundless majesty so clear.*

*When will I awaken to your love, sleeping love
As the day breaks like waves upon the shore
When will I awaken to your touch, your sleeping touch
Lord, I cannot wait a single moment more.*

Vertaling:

Hoe lang heb ik gewacht?

*Hoe lang heb ik op Jouw woord gewacht, voor altijd verlangend
Terwijl de dagen breken als golven op de kust
Hoe lang heb ik gewacht op Jouw aanraking, voor altijd brandend
Heer, niet langer kan ik wachten, geen moment.*

*Want het hert staat triomfantelijk op de heuvel
Zijn gewei harkt bliksem langs het firmament
Op een heldere dag zal ik komen en knielen
Binnen Jouw grenzeloze majesteit zo helder.*

*Wanneer zal ik ontwaken voor jouw liefde, slapende liefde
Terwijl de dag aanbreekt als golven op de kust
Wanneer zal ik ontwaken door jouw aanraking, jouw slapende aanraking
Heer, niet langer kan ik wachten, geen moment*





Onthulling

*Bidden is als uitkijken naar de
IJsvogel. Het enige wat je kunt doen is
zijn waar hij waarschijnlijk zal verschijnen,
en wachten.*

*Vaak gebeurt er niet veel;
er is ruimte, stilte en
verwachting.*

*Geen zichtbaar teken, alleen de
wetenschap dat hij er is geweest,
en nog eens kan komen.
Zien of niet zien doet er niet meer toe,
je bent voorbereid.*

mededelingen:

- voor het weekprogramma zie Nieuwsbrief en www.woudkapel.nl

zondagen:

- zo 23 jun - 10.30 u - dienst met Maja Nieuwenhuis en Jan Siemons, orgel
- zo 30 jun - 10.30 u - dienst met Ad van Nieuwpoort en Han Keesenberg, orgel
- zo 7 jul - 10.30 u - dienst met Tom Rijken en Jan Siemons, orgel
- zo 14 jul - 10.30 u - dienst met Rinus van Warven en Karel Goossens, orgel

oOo-



De Woudkapel is een ontmoetingsplaats voor inspiratie, bezinning en verdieping van religieuze- en levensvragen. Bronnen van inspiratie zijn Bijbelverhalen, oude en nieuwe teksten, kunst en cultuur en de ontmoeting tussen mensen. Naast bijeenkomsten op zondag zijn er activiteiten die gemeen hebben dat ze hart en hoofd raken, zoals lezingen, gespreksgroepen, evenementen, film en meditatie. Zie www.woudkapel.nl