

Mededelingen:

- di 4 okt - 10.30 u - Zanggroep José Scholte
- wo 5 okt - 19.30 u - *Dansen, een taal voorbij woorden* met Inge Ballast
- do 6 okt - 20.00 u - *Kracht van de stilte* - meditatie  
20.00 u - Workshop *Stembevrijding* - Rita de Groot-Schomaker
- zo 9 okt - 10.30 u - *Bezinnen op zondag* met Ashmita Krishna Sharma  
over *Verborgene Identiteit*
- di 11 okt - 10.00 u - *Vrouwengroep* met Margot Janssen
- wo 12 okt - 19.30 u - *Pop Up Choir* met Queen, Bowie en Ramses
- do 13 okt - 20.00 u - *Kracht van de stilte* - meditatie  
20.00 u - *Oosters christendom in de wereld van vandaag* met  
Marien van den Boom
- vr 14 okt - 10.00 u - Schrijfworkshop *Impact in je leven* met  
Marieke Verhoef

-oOo-



De Woudkapel is een ontmoetingsplaats voor inspiratie, bezinning en verdieping van religieuze- en levensvragen. Bronnen van inspiratie zijn Bijbelverhalen, oude en nieuwe teksten, kunst en cultuur en de ontmoeting tussen mensen. Naast bijeenkomsten op zondag zijn er activiteiten die gemeen hebben dat ze hart en hoofd raken, zoals lezingen, gespreksgroepen, evenementen, film en meditatie. Zie [www.woudkapel.nl](http://www.woudkapel.nl)

# De Woudkapel

## zondag 2 oktober 2022



16<sup>e</sup> zondag na Trinitatis

-oOo-

voorgangster: dra Mary Bregman  
organist: Jan Siemons

- muziek: over *Zolang wij ademhalen*
- welkom en mededelingen
- ontsteken van het licht
- zingen: BB 75 - *Zolang wij ademhalen* - staande
- hierna gaan we zitten
- inleidend woord op het thema en de lezingen
- lezing: Exodus 20 : 12
- muziek: korte improvisatie
- lezing: Profeet Khalil Gibran over kinderen  
Gibran is een Libanese schrijver uit de 20<sup>e</sup> eeuw
- zingen: BB 10 : 1, 3, 4, 5 en 6 - *Door de wereld gaat een woord*
- overweging - *Eer uw vader en uw moeder*
- stilte
- muziek: vrije improvisatie
- gebed en gezamenlijk Aramees Onze Vader, vertaald door Bram Moerland

Bron van Zijn,  
Die ik ontmoet in wat mij ontroert,  
Ik geef u een naam opdat ik u een plaats  
Kan geven in mijn leven.  
Bundel uw licht in mij – maak het nuttig.  
Vestig uw rijk van eenheid nu,  
Uw enige verlangen handelt dan samen met het onze.  
Voed ons dagelijks met brood en inzicht.  
Maak de koorden en schakels van fouten los  
Die ons vastbinden aan het verleden,  
Opdat wij ook anderen hun misstappen  
Kunnen vergeven.  
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.  
Uit u wordt geboren: De werkzame wil,  
De levende kracht om te handelen,  
En het lied dat alles verfraait en  
Zich Van eeuw tot eeuw vernieuwt. Amen

- zingen: BB 40 - *Liefde, eenmaal uitgesproken* - staande
- zegen
- muziek: orgel motet *Liefde, eenmaal uitgesproken*

-oOo-

- bij de uitgang inzameling voor de Woudkapel
- u bent van harte uitgenodigd voor koffie of thee