

Mededelingen:

Afbeelding voorop Rembrandt - *Terugkeer van de verloren Zoon*

- zo 24 jan - 10.30 u - dienst met Claartje Kruijff, muziek:
Liesbeth Feikema, hobo, Jan Siemons, orgel
- zo 7 feb - 10.30 u - dienst met ds Pieter Lootsma, organist Gerard Zwart

-oOo-

ds Tom Rijken geeft aan:

Ik ben blij dat ik als doopsgezind predikant deze morgen uw gast mag zijn. De afgelopen vijf jaar heb ik als kerkelijk inspirator in de Kapel in Hilversum gewerkt.

Per 1 januari ben ik als gemeente predikant in de doopsgezinde gemeente Breda aan het werk gegaan en daarnaast werk ik in diverse Gemeenten op afroep basis rond revitalisering en veranderingsprocessen in de Gemeente.

In verbondenheid, Tom Rijken

-oOo-



De Woudkapel is een ontmoetingsplaats voor inspiratie, bezinning en verdieping van religieuze- en levensvragen. Bronnen van inspiratie zijn Bijbelverhalen, oude en nieuwe teksten, kunst en cultuur en de ontmoeting tussen mensen. Naast bijeenkomsten op zondag zijn er activiteiten die gemeen hebben dat ze hart en hoofd raken, zoals lezingen, gespreksgroepen, evenementen, film en meditatie. Zie www.woudkapel.nl

De Woudkapel

zondag 17 januari 2021



Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is

-oOo-

voorganger: ds Tom Rijken
organist: Gerard Zwart

- muziek: Henri Dallier (1849-1934) - *Bénédiction* - piano
- welkom en mededelingen
- muziek over NLB 500 : 1 en 2

Uit uw verborgenheid / voorbij aan onze grenzen,
straalt lichte eeuwigheid / als daglicht voor de mensen.
Uw wijde hemel welft / zich rond over de aarde.
Gij zult op vaste grond / ons voor het donker sparen.

Uit uw verborgenheid / hebt Gij ons aangesproken,
de weerstand van de nacht / met heilig vuur gebroken.
Gij brandt uw eigen naam / voorgoed in onze dagen
en schrijft in ons bestaan / uw woord van welbehagen.

- begroeting
- muziek over NLB 500 : 3

Uit uw verborgenheid / nu aan de dag getreden,
hebt Gij uw heil gezocht / bij mensen hier en heden.
Zoals Gij kwam om ons / met vrede te ontmoeten,
laat het ook vrede zijn / waarmee wij U begroeten.

t: Sytze de Vries - m: Willem Vogel

- inleiding op de dienst
- gebed
- muziek over NLB 322 : 1 en 3

Die chaos schiep tot mensenland, / die mensen riep tot zinsverband,
Hij schreef ons tot bescherming, / zijn handvest van ontferming.
Hij schreef ons vrij, met eigen hand. / Schrift die mensenoorsprong schrijft.
Woord dat trouw blijft.

Zijn onvergank'lijk testament: / dat Hij ons in de dood nog kent -
de dagen van ons leven / ten dode opgeschreven,
ten eeuwig leven omgewend. / Schrift die mensentoeekomst schrijft.
Naam die trouw blijft.

t: Huub Oosterhuis - m: Antoine Oomen

- lezing uit de bijbel - Psalm 100
- muziek: orgel improvisatie

- lezing Evangelie: Lucas 6 : 27 - 38
- muziek over NLB 657 : 1 en 2

Zolang wij ademen / scheidt Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen / waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven / tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven / geeft stem aan onze dank.

Al is mijn stem gebroken, / mijn adem zonder kracht,
het lied op and're lippen / draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen / of in verdriet verstild:
het lied van uw verlangen / heeft mij aan 't licht getild!

t: Sytze de Vries / m: Wales 1865

- overweging - Jaartekst 2021 - Lucas 6 : 36:
Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is.
- stilte
- muziek: piano improvisatie
- voorbeden - stil gebed - Onze Vader
- muziek over NLB 415

Zegen ons, Algoede, / neem ons in uw hoede
en verhef uw aangezicht / over ons en geef ons licht.

Stort, op onze bede, / in ons hart uw vrede,
en vervul ons met de kracht / van uw Geest bij dag en nacht.

Amen, amen, amen! / Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer, / amen, God, uw naam zij eer!

t: Johannes Gossner, vertaling Jacqueline van der Waals - m: Christian Gregor

- zegenbede
- muziek: Déodat de Séverac (1872-1921) - *Cantilène Mélancolique* - orgel

Op deze derde zondag in het nieuwe jaar zal ik spreken over de jaartekst 2021 die de Evangelische Broedergemeente ieder jaar uitkiest, zij doen dit al sinds 1730. Ik heb deze traditie van jaarteksten in 1980 leren kennen, toen ik voor de Doopsgezinden in Duitsland werkte. Een mooi gegeven, een Bijbeltekst die je het hele jaar door tot steun en toeverlaat mag zijn. Dit jaar is de tekst genomen uit het Lucas Evangelie.